

Sejlernyt

efterår 2004



Ribe Sejlklub

Stiftet den 3. maj 1905

Formanden har ordet

Når disse linjer læses er vi stærkt på vej ind i sidste del af året 2004. efteråret er over os og vores både skal på land og tiden er inde til at tilrettelægge næste sommers togter, jeg kom til at skrive sommer, det er jo ikke just sommervejr der har været mest af i år, nej det har faktisk regnet og blæst det meste af sommeren, lige bortset fra ca. 14 dage i august måned, men trods dette har mange af vores medlemmer været langt omkring alligevel.

Bestyrelsen og flere af vores medlemmer har brugt meget tid på tilrettelæggelse af udbygning af vores klubhus, dette har nu været i gang de sidste 3 år. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra virksomheder og fonde som ønsker at støtte byggeriet. Vi mangler blot en tilkendegivelse fra Ribe kommune inden vi har et overblik over den endelige økonomiske situation. Bestyrelsen er optimistiske og tror på at vi når målet til tiden. Der bliver indkaldt til et orienterende møde så snart vi har et svar fra Ribe Kommune.

Ved standerstrygningen blev der rejst et spørgsmål om at sejlklubben eventuelt skulle købe slusemesterboligen. Frits påtog sig opgaven at undersøge muligheden, efterfølgende har Frits talt med Hans Kjær for at høre om sejlklubben eventuelt kunne købe huset lidt billigere, dette mente Hans Kjær ikke der var mulighed for, da beløbet ved salg var budgetlagt til renovering af boligen på nord siden. Frits har også besigtiget huset og mener ikke at den vil kunne egne sig som klubhus, men nu er muligheden undersøgt.

Jeg har deltaget i mange møder angående om vores vadehav skal være nationalpark, jeg er pt. meget usikker på om det er det rigtige, jeg er bange for at vi vil få flere restriktioner end der er nu, der står helt klart at hvis ikke lokalbefolkningen er med på ideen så bliver det ikke til noget, men som

jeg ser det, er der faktisk ingen lokale med i de arbejdsgrupper som er nedsat og så er det jo de andre som kommer til at sætte dagsordenen. Jeg vil godt sige her at det er utrolig svært for almindelige mennesker at sætte sig ind i alt det som bliver fremlagt ved disse møder, så jeg frygter det værste men håber på det bedste, nemlig at vi kan beholde vores vadehav som det er nu.

Nyt fra kassereren

Mit navn er Paula Andersen, jeg har sagt ja til at varetage Ribe Sejlklubs regnskab, samt alt angående medlemsregistrering broleje og brokøb, efter Kurt Nissen har ønsket at holde som kasserer.

Jeg er gift med Hans R. Andersen, så jeg kender en smule til bestyrelsesarbejdet, gennem ham. Jeg har været kasserer i en ungdomsforening i ca. 10 år. Sejlklubbens regnskab er dog noget mere omfattende.

Kurt Nissen har lovet at hjælpe mig, indtil det hele sidder fast. Det er jeg meget glad for. Jeg håber også på medlemmernes forståelse, da der er meget der skal læres.

Husk at give mig besked, hvis der er sket ændringer i medlemsforhold, så som adresseændring, eller der ønskes at købe en bro i stedet for, at leje den. Har man solgt sin båd eller er man flyttet til en anden havn og ikke ønsker at disponerer over sin bro mere, vil jeg også gerne vide det - senest d 15. december, så kan jeg nå at få det rettet inden giroindbetalingskortene for 2005 skal sendes ud.

Jeg træffes bedst mandag og tirsdag mellem kl. 18.30 og 19.30 på tlf.nr. 75 43 18 45. Min Emailadresse er: ryttevgaard@post.opasia.dk

Fra havnen

Vigtigt - se her:

Alle joller, robåde, pramme, kanoer og bådvogne der er på bådpladsen skal mærkes med navn og medlemsnr.

Overnævnte ting, der ikke er mærket inden 1.januar 2005 vil blive afleveret til politiet som hittegods.

Håndtering af affald for Ribe Sejlklubs havne:

Spildolie, olie blandet med vand, farligt affald (f. eks. malingsrester og fortynder, akkumulatorer og batterier, olie og brændstoffiltre, olieklude og ukendte kemikalier) skal afleveres i mærkede og lovlige emballager hos:

Ribe Genbrugscenter
Ørstedsvvej 69.
6760 Ribe

Åbningstid alle dage fra 10.00 til 17.00

Hastighedsgrænser på Vesteråen

Ribe Amt informerer: Der er hastighedsbegrænsning for sejlads med motorbåde på Ribe Vesterå.

Ribe Amt modtager hvert år klager over, at enkelte personer sejler for stærkt med deres motorbåde på Ribe Vesterå.

Vær derfor opmærksom på, at der gælder følgende hastighedsregler:

Hastighedsreglerne er fastsat for at beskytte såvel åen og dens plante- og dyreliv som alle typer af brugere af åen: Lystfiskere, erhvervsfiskere samt roere i kano, kajak og robåde.



Sejlads med høj hastighed slider på åens brinker og bund. Det fører til at brinkerne falder ned, hvorved åen tilføres sand og jord. De høje hastigheder betyder endvidere en voldsom forstyrrelse af vandplanterne og de fisk og smådyr, som lever mellem planterne. Herudover er det indlysende, at de voldsomme bølger, som højhastighedssejls forårsager, er til stor gene eller fare for lystfiskere, roere og eventuelle badende.

Derfor: Vis hensyn, overhold hastighedsreglerne. I modsat fald kan myndighederne som sidste mulighed blive nødt til helt at forbyde motorbådssejls på Vesteråen.

En STOR hilsen fra Aktivitetsudvalget

Så er det atter tid, at få skrevet i Sejlemyt, om hvad der er sket af akti-viteter, sammenkomster og fester i RIBE SEJLKLUB siden sidst.

Standerhejsning

Standerhejsning blev afviklet torsdag den 29. april 2004. Efter at standeren var hejst på flagstangen ved Skibbroen, var der for de ca. 45 fremmødte sammenkomst i Klubhuset, hvor der blev serveret franskbrødsadder med pålæg og dertil en øl eller vand efter eget ønske, efterfulgt af kaffe og en småkage.

Arne og Ove fortalte om projekt klubhus og Ole og Bjarne fortalte om kampen mod Naturparken, krydret med kommentarer fra det spørgelystne publikum. Vi fandt de fine sanghefter frem, som er blevet lavet for et par år siden og der blev sunget en sang. Det er ikke ringe at synge lidt sammen og det er noget, som vi vil slå et slag for at få indført ved de forskellige sammenkomster.

Det blev en spændende og hyggelig aften og vi gik hjem med forventninger om en ny forhåbentlig dejlig sejlersæson.

Slusefesten 2004

Er for længst overstået, men hvilke gode minder vi alle har derfra. Igen i år havde vi valgt netop den weekend, hvor vejrgudeme bestemt ikke var med os. Det blæste igen en halv pelikan, men sejlerne havde jo erfaringer fra sidste år - alligevel var der vel sommerfugle i maven hos os. Nogle af sejlerne havde været nede ved Kammerslusen med deres båd i god tid, mens andre viste endnu en gang - AT VÆRE SEJE. De trodsede vejret og nærmest kom næsten blæsende sidelæns ind i slusen..... DE VILLE BARE VÆRE MED.

Det blev til et par festlige dage i godt selskab med sejlervenner fra vor egen sejlkub og fra nabo-sejlkubbene.

Fredag aften:

I år havde vi fravalgt Regattaen og satsede i stedet på andet tilbud, som skulle tiltrække folkets opmærksomhed. Og hvilket tilløb - snart blev teltet fyldt op af folk og det blev til liv og glade dage.

Vi havde arrangeret Skærbæk og omegns Sqaredansere, som kom og gav en flot opvisning i fine ens dragter. Derefter fik publikum lejlighed til at deltage i en masse sjove danse. Snart kogte teltet og publikum ville bare ikke give slip på danserne, så vi var så heldige, at de gav et par ekstra numre, inden de igen drog sydpå. Det blev en god og succesfuld aften og en god start på årets SLUSEFEST.

Lørdag:

Det blev en ovenud dejlig dag, hvor ALLE hyggede sig.

Morgenmaden var knap så flittigt besøgt, som de tidligere år — men ganske tilfredsstillende.

Stumpemarked er stadig et ømt punkt. Der var kun få, som havde opstillet bod. Så igen må der komme en opfordring til folket om, at tømme sine gemmer - komme af med dem på en god og sjov måde, få sjove oplevelser og i tilgift tjene lidt håndører.

Samtidig med Stumpemarked solgte vi baskuld, som blev en vældig succes. Folk købte deres baskuld og skulle så selv passe dem på grillen.

Tombolaen er simpelthen blevet lørdag eftermiddag tilløbsstykke - traditionen tro. Også her var der sommerfugle, for i år skulle Ellen løfte Pias flotte indsats og kunne det overhoved lade sig gøre?... Der var igen ca. 300 gevinster - folk stod i kø op til en time før tombolaen åbnede og efter - siger

og skriver - 16 minutter, var alle lodder solgt. Tusind tak til sponsorerne for mange og rigtig flotte gevinster til vor tombola.

Børnesjov blev en sjov aktivitet. Der var ca. 15 børn, der deltog - og mange af dem vandt flotte præmier til pizza, pølser og is - også sponsoreret. Mange tak for sponsorgaver. Børnene havde det vældigt sjovt og gik meget seriøst op i løjerne med liv og sjæl.

Fællesspisning om aftenen

Der var en dejlig menu med 5 forskellige slags kød, salatbar og spændende kartoffelretter - masser af mad. Udvalget fralægger sig alt ansvar, hvis nogen gik sultne fra bordet. Der var fin underholdning fra vor - efterhånden lige så traditionsbundne musiker Jan Danneris og fra GERDA KNUDSEN, som kom og sagde et par sandheder om godtfolk i almindelighed og sejlere i særdeleshed.

Planlægning/Arbejde - TAK TIL ALLE!!!!

Det er en god og positiv oplevelse, når et arrangement som Slusefesten, kommer til at gå planmæssigt, forventningerne bliver indfriet og det hele bare klapper. Det kunne kun lade sig gøre, fordi rigtig, rigtig mange frivillige hjælpere gjorde et stort og flot indsats. 1000 TAK skal lyde til Jer alle sammen, som alle med godt humør og et stort smil, hjalp os igennem - med forberedelser og indsats før, under og efter festen. MANGE, MANGE TAK SKAL I HAVE ALLE SAMMEN.

Fælles afslutningstur til Esbjerg

Den 11 og 12 september tog vi til Esbjerg på vores fællestur. Vi var 12 personer tilmeldt - og jeg skal hilse at sige, at vi havde det bare SÅ SJOVT (som slet ikke tåles refereret her). Vi havde en hyggelig aften og vi siger mange tak til Esbjerg Søsport for lån af deres klubhus, som de stillede til rådighed - ganske gratis.

Et 1000 kroner spørgsmål: Er det så det hele værd, når der kun kom 12 tilmeldinger - for bag hvert arrangement ligger der jo et stort stykke arbejde. Det gjorde der også til Fællesturen

Folk kan være forhindret i at deltage og de må prioritere med deres tid, som de vil - det er en privatsag. Og for de fremmødte blev det jo en god tur med dejlige minder. De fremmødte må ikke forhindres i at få en sjov oplevelse, bare fordi de er i mindretal... så det er det hele værd OG VI FORTSÆTTER...

Standerstrygning

Torsdag den 7. oktober blev standeren strøget og vi går nu imod en mørk og kold tid, som bedst egnes til at hygge sig indendørs med varme drikke i stearinlysets skær. Igen en hyggelig aften, hvor Sejlklubben var vært ved et lille traktement, som ca. 40 personer fik glæde af. Vi fik en god orientering om sagernes gang vedr. Klubhus og Naturpark.

Fremtiden

Så sker der - snart - noget i Sejlklubben.

Julehygge/Julebanko er SØNDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 14.00 i klubhuset.

OBS OBS OBS - Datoen ER ÆNDRET siden sidste SejlerNyt - OBS OBS OBS

Gule ærter - bliver fredag den 28. januar 2005 kl. 18.00. Grundet de uvisse planer med klubhuset, er stedet endnu ikke fastlagt - så hold godt øje med annoncen i UGE-Avisen, når tiden nærmer sig.

Husk tilmelding - senest den 24. januar - til Alis Kjærgård. Tit 75 43 11 88

Standerhejsning 2005.

Der er Standerhejsning torsdag den 28. april 2005 kl. 19.00

SLUSEFESTEN 2005

Bliver fredag den 19. august og lørdag den 20. august - Husk at reservere datoen allerede NU.

Tilmelding til Ellen Tang Tif. 75 43 18 26 (nærmere opslag følger)

Vigtigt vedr. tilmelding: Tilmelding er BINDENDE. Dvs. kuvertprisen for antal tilmeldte skal betales, ved for sen framelding EFTER sidste frist.

Der bliver ingen REGATTA - men udvalget arbejder på at få et godt indslag op at stå til fredag aften i teltet.

Børn/ungdom

Til børnene og ungdommen, som deltager i Slusefest- vil vi til lørdag aften arrangere Et HJØRNE til jer, hvor I kan hygge og more jer sammen, mens de voksne fester i teltet. Det skal nok blive godt — så glæd jer - sejlernes, klubbernes, vores fremtid.

Forslag???

Har du/I forslag til nye aktiviteter, nye tiltag til Slusefesten eller til andre arrangementer, så kom endeligt frem med det. Kontakt aktivitetsudvalget og få en god snak om muligheder.

Livets gang i aktivitetsudvalget

Der er sket lidt ændringer i udvalget. Vi har fået et nyt medlem Tove Christensen, der afløser Paula, som har valgt at træde ud. Hermed skal lyde et VELKOMMEN til Tove og et STORT TAK til Paula for det uvurderlige arbejde i Aktivitetsudvalget.

Til sidst lidt stof fra hyggekrogen

En citat fra Den lille Prins: Hvis man savner hjælp til at bygge et stort skib, skal man ikke bede om hjælp til slid og slæb, men vække folks længsel efter havet.

Nogle gange tænker jeg, at jorden er paradiset. Vi mennesker har bare ikke opdaget det. (Troels Kløvedal)

På den anden side: Ingen regel uden undtagelse. Men er det en regel? For hvis det er en regel, så findes der regler uden undtagelser, og så er ingen regel uden undtagelse ikke nogen regel alligevel. (ukendt)

Til slut en lille historie om fire personer, der hedder Alle, Nogen, Hvem som helst og Ingen: Der skulle gøres et stykke arbejde og Alle var sikker på, at Nogen ville gøre det. Hvem som helst tænkte på at gøre det, men Ingen gjorde det. Nogen blev sur over, at Ingen gjorde det, for det var faktisk arbejde, der skulle gøres af Alle. Alle syntes, at Hvem som helst kunne have gjort det, men Ingen var klar over, at Nogen ikke ville gøre det. Enden på historien blev, at Alle gav skylden på nogen, da ingen gjorde det, som Hvem som helst kunne have gjort!!.

Til sidst i dette indlæg vil Aktivitetsudvalgets førende pen gerne beklage, at der i forrige nummer havde været en sættenisse på spil. En nisse, der havde lavet fuldstændig kludder i de anførte datoer. Nissen havde set sit snit til - ikke nok med bare at flytte om på datoerne, men at lave et syndigt rod, så den menige læser ikke havde en ærlig chance for at finde hoved og hale i tidspunkterne. Vi håber, at nissen har andre ting at give sig til nu - her så relativ kort tid før jul.

Med venlig hilsen AKTIVITETSUDVALGET

Orientering fra bestyrelsen

Jan Nørgård, Sejlklubbens pladsmand igennem mange år, har valgt at sige sin stilling op med virkning fra d. 18 oktober 2004. Det er med beklagelse at samarbejdet med Jan nu ophører og bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at takke Jan for sin indsats for Ribe Sejlklub.

Det er nu bestyrelsens opgave at finde en afløser for Jan. Forskellige mulige emner blandt vore medlemmer har i denne forbindelse været kontaktet, men umiddelbart er det ikke lykkedes at finde den rette person.

Bestyrelsen har derfor besluttet at annoncere efter en pladsmand i den lokale presse.

Det skulle glæde bestyrelsen hvis vores nye pladsmand kunne findes indenfor egne rækker. Så har du lysten og evnerne opfordres du hermed til at lægge billet ind på jobbet.

Bestyrelsen

Vedrørende udgivelse af Sejlernyt

Vi må konstatere at udgifterne i forbindelse med trykning og udgivelse af Sejlernyt efterhånden tynger en del på klubbens budget (8.000 kroner pr. år)

Disse udgifter kan reduceres betydeligt hvis medlemmer, som har mulighed for at læse/printe Sejlernyt via Sejlklubbens hjemmeside, vil afstå fra at få tilsendt den trykte udgave.

Ønsker du at indgå i en sådan ordning bedes du kontakte Kasserer Hans Ryttergård på mailadresse: ryttergard@post.opasia.dk

På forhånd tak, Bestyrelsen

Skal vi skyde Skarv og Sæler?

Læserbrev af Allan Husted Christensen, Holmevej 2A, 6760 Ribe

Undertegnede, som har sejlet ude i vadehavet i over 50 år, har i mine unge dage stået i Pril-renderne derude og skovlet små rødspætter og skrubber op med hænderne — som en tyk grød af fisk. Den gang var der ingen Skarv og meget få Sæler, - da man skød dem. Der var så mange store Rødspætter og Skrubber, at man ikke kunne gå i vandet, uden at træde på dem. Og blev man stående, kunne man tage fisken op til aftensmad.

I dag ser man, så at sige, ikke en fisk større end en tændstik, og der er sandelig ikke ret mange af dem, for de store fisk kan ikke komme ind i Vadehavet for at gyde, de bliver straks ædt, når de vil nærme sig Vadehavet.

De små tændstikfisk bliver straks ædt, når de vokser sig lidt større, så Skarv og Sæler kan fange dem, så er de også væk og kommer aldrig ud i Vesterhavet, for at vokse sig store.

En sæl spiser en spand fisk hver dag, og der kan være rigtig mange mindre fisk i en spand, - og når der nu er 10,000 Sæler i Vadehavet, så spiser de altså 10,000 spande små fisk hver eneste dag - det bliver 3.650.000 spandfulde fisk om året. 3 millioner 650 tusinde spandfulde yngel og moderfisk.

Det er ikke så mærkeligt at fiskerne klager sig!!!

Og kom så ikke og sig, at det er forureningen, der er skyld i det, for der er masser afliv i Vadehavet, bare det er småt nok, så Skarv og Sæler ikke kan fange det.

Mandø Havn

Der er sikkert mange der ikke ved at man kan komme til Mandø fra denne side:

